

MYNDIGHETERNA TAR BORT COVID-19 RESTRIKTIONER GÄLLANDE ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER- HUR GÖR VI I VÅR FÖRSAMLING?

Kära bröder och systrar,

Vi har nåtts av den glädjande nyheten att Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 vilket innebär att även stiftet ändrar, i princip, tar bort de hittills rådande restriktionerna. Jag ber att ni alla tittar igenom Stiftets nyaste direktiv på www.katolskakyrkan.se.

Hur gör vi då i vår församling?

Covid- 19 sprids fortfarande, det finns så olika opinioner om den sjukdomen, om att vaccinera sig eller ej, och så många förhållningssätt som det finns människor. Vi följer också hela tiden smittoläget. För att försöka göra det så säkert som möjligt för alla, särskilt de som är i riskgrupperna, men samtidigt verkligen uppmuntra alla att återvända till Kyrkan för mässfirande men även andra aktiviteter, har vi beslutat att "ta det lugnt", att följa läget och avvakta och avveckla vår församlings interna restriktioner gällande mässfirande och andra sammankomster stegvis. Detta kommer gälla framöver, i alla fall under de tre första veckorna av oktober, och kan komma att ändras beroende på smittoläget, myndigheternas och Stiftets eventuella nya direktiv etc. Om smittoläget går ner kraftigt i mitten av oktober och inget "nytt" kommer från Folkhälsomyndigheterna eller Stiftet kommer vi helt att släppa på alla begränsningar hädanefter.

Tills vidare gäller följande:

- Vi återgår till bruk av vigvatten i vigvattenskålarna.
- Vi återgår till att dela ut Kommunionen (från och med söndag 3 oktober) framför altaret dock på följande sätt: Först högra raden av kyrkbänken, därefter vänstra. VI HÅLLER HELA TIDEN Ca. 1,5- 2 meters avstånd från varandra. Sist kommer de som sitter i församlingssalen fram eller så går prästen/ kommuniionsutdelaren till de troende som finns i församlingssalen.
- Vi kommer fortsätta att avstå från kalkkommunion tills vidare.
- Gällande fridshälsningen får alla avgöra själva. Vi rekommenderar att man fortsätter buga mot varandra, annars om man räcker fram handen får man respektera att någon ej vill ta i hand ännu.

- Vi rekommenderar att man fortsätter sitta endast en familj i en bänk, alt. en enstaka person i vardera ände av kyrkbänken. Dock får man fråga personer från ett annat hushåll om man får sitta närmare dem i samma bänk- vilket är tillåtet **ENDAST UNDER DEN FÖRUTSÄTTNINGEN**. Vg respektera detta, särskilt gällande äldre och personer i riskgrupperna.
- Vi har tillsammans med pastoralrådet planerat att på prov återgå till kyrkkaffe från och med söndag den 17 oktober.
- Vi fortsätter att tillsvidare ha varannan bänk avstängd.
- Vi ber att fortsätta om möjligt hålla 1,5 - 2 meters avstånd från varandra. All närmare kontakt, även på kyrktorget etc. sker på eget ansvar. Vi ber att alltid stå på ett sådant sätt att man ej blockerar in och utgång för andra bröder och systrar etc.
- Barnen i katekesen deltar i Familjemässan kl. 9.00 varje söndag i månaderna oktober och november.
- har man DE MINSTA symptom måste man stanna hemma.
- Vi respekterar varandra, även de som känner oro över sprittspridningen och vill behålla distans.
- äldre har, i enlighet med Evangeliet, Dekalogen och god Katolsk kultur **ALLTID FÖRETRÄDE** före friska, unga, medelålders, barn i att få välja sittplats etc. Vi ber dock om förståelse gällande familjemässan att barnen med föräldrar eller kateketer har företräde.
- Vi ska någon gång under oktober månad återgå till att höra bikt i biktrummet (istället för i undervisningssalen vid in/utgången från parkeringen där vi hör bikt tills vidare.)
- Söndagsplikten återkommer från och med söndag 3 oktober.
- Vi kommer fortsätta att streama söndagens högmässor åtminstone månaden oktober ut.

Även om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att förhindra smittspridning försvinner den 29 sept. betonar myndigheterna vikten av att ovaccinerade personer fortsatt håller avstånd till andra människor- och då måste främst äldre och riskgrupper- samt att vi alla fortfarande måste vara uppmärksamma på symptom på covid- 19 och stanna hemma om vi känner oss sjuka.
Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Må Gud välsigna oss alla, väl mött
// f. Krystian, sdb, kyrkoherde